

# Korset och Kronan

Nr 5/2020

Jesus säger: Håll fast vid det du har så att ingen kommer och tar din krona (Upp. 3:11)

## Jesu sju ord på korset

Påskan är den kristna kyrkans allra största högtid. Budskapet om Jesu död och uppståndelse är grunden för vår tro. Där förkunnas frälsning från synden, döden och djävulen. Där får vi lära känna vägen till himmelen.

De fyra evangelisterna har gett oss en ingående skildring av Jesu liv. En mycket stor del av evangelierna upptas av berättelserna om Jesu lidande, död och uppståndelse.

Vi skall nu stanna inför Jesu ord på korset. Det är en sammanställning av vad alla evangelisterna berättar. Matteus och Markus har



Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft (1 Kor. 1:18)



Den gode herden leder sina får (Joh. 10)

bara ett enda gemensamt ord av Jesus, medan Lukas och Johannes har tre ord var. Tillsammans blir det sju ord. Det är viktiga och betydelsefulla ord, som oräkneliga människor har läst och begrundat och funnit tröst i.

Dessa sju ord har också tonsatts många gånger under historien, bland annat av Heinrich Schütz, Joseph Haydn, Charles Gounod och César Franck.

De sju orden är:

**1. Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör** (Luk. 23:34).

Vår synd och ondska gör att "Härlighetens Herre" blev korsfäst. Vi är alla medskyldiga till detta.

Paulus skriver: "Vi förkunnar Guds hemliga och

*fördolda vishet, som Gud från evighet har bestämt ska bli till härlighet för oss. Den visheten har ingen av den här världens härskare känt. Hade de känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre" (1 Kor. 2:8ff).*

Nu ber Jesus för sina fiender, ja, för alla människor. Fastän vi inte förtjänar annat än straff vill han ge oss förlåtelse och frälsning.

**2. Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset** (Luk. 23:43).

Den ene av rövarna på korset smädade Jesus. Men den andre tillrättavisade honom och visade att de båda led rättvist för sina ogärningar, men att Jesus var oskyldig. Så bad han att Jesus skulle tänka på

honom när han kom till sitt rike. Jesus hörde denna bön och försäkrade rövaren om att han skulle få evigt liv i paradiset, i himmelen. Så kan vi vara förvissade om att ingen synd kan skilja oss från Gud när vi kommer till Kristus med bön om förlåtelse. Profeten Jesaja skriver:

*”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om än era synder är blodröda ska de bli snövita, om än de är röda som scharlakan ska de bli vita som ull” (Jes. 1:18).*

**3. Jesus sade till sin mor: Kvinna, där är din son. Sedan sade han till lärjungen: Där är din mor (Joh. 19:26f).**

När Jesus som nyfödd bars fram i templet, sa den gamle Simeon till Maria:

*Se, han är satt till fall och upprättelse för många i Israel, och till att vara ett tecken som väcker motstånd. Också genom din själ ska det gå ett svärd (Luk. 2:34f).*

Nu var den stunden inne för Maria. Svärdet gick genom hennes hjärta. Hennes son måste dö på korset. Hon måste nu bli ensam och hånad. Det var en stor skam att vara mor till en korsfäst. Korset var ju förbannelsens trä. Men denna förbannelse skulle bli till välsignelse för hela världen, som det står skrivet:

*Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä (Gal. 3:13).*

I sin stora kärlek tänkte Jesus på sin mor och såg till att lärjungen Johannes tog hand om henne. Så fick Maria mitt i lidandet uppleva Kristi kärlek och omsorg. Hon blev också vittne till Kristi uppståndelse på påskmorgonen och hon var med apostlarna när de samlades till bön (Apg. 1:14). Enligt utombibliska traditioner levde sedan Maria länge i Efesus tillsammans med aposteln Johannes.



**4. Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? (Matt. 27:46, Mark. 15:34)**

Här citerar Jesus ordet från Ps. 22, där det står:

*Min Gud, min Gud, varför har du övergett mig? Jag ropar och klagar, men min frälsning är*

*fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen men du svarar inte, och om natten men får ingen ro... Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor och föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig, de grimaserar och skakar på huvudet: "Anförtro dig åt Herren! Han får befria och rädda honom, han älskar ju honom."... Som rovlystna, rytande lejon spärrar de upp sitt gap mot mig... Jag rinner bort som vatten, alla mina leder har skilts åt. Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, de har genomborrat mina händer och fötter. Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad."*

Många hundra år i förväg hade Jesaja profeterat detta om Messias. Nu gick ordet i fullbordan. Jesus plågades, hånades och blev övergiven av Gud själv. Så fick han bära straffet för hela mänsklighetens synd.

Men detta straff blev till välsignelse för oss alla. Därför slutar också Ps. 22 med orden:

*”Ättlingar ska tjäna honom, kommande släkten ska få höra om Herren. De ska träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som ska födas: att han har gjort det” (v. 31f).*

**5. Jag är törstig (Joh. 19:28).**

Till korsfästelsens svåra plåga hörde törsten. När kropparna hängde upp-

spikade i den förfärliga hettan plågade törsten som allra värst. När Jesus tidigare talat vid ceremonin med vattenösningen sade han: *"Om någon är törstig, kom till mig och drick! Den som tror på mig, som Skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram."* Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom (Joh. 7:37ff).

För att vi skulle kunna få detta levande vatten måste Jesus törsta. För att vi skulle kunna bli uppfyllda av den helige Andes levande strömmar måste han bli helt uttorkad för vår skull.

När Jesus ropade i sin fruktansvärda törst gav man honom ättiksvin, men han ville inte smaka. Drycken var blandad med galla och avsåg att minska smärtan och ge bedövning. Men Jesus ville inte detta. Han ville lida helt och fullt för vår skull. Även detta var förutsagt i Skriften:

*De gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst* (Ps. 69:22).

**6. Det är fullbordat.** (Joh. 19:30)

Jesus hängde på korset i sex fruktansvärda timmar, från klockan 9 till 15 enligt vår tideräkning. Mitt på dagen kom ett stort mörker, som varade ända till Jesu död. Vanligen fick de korsfästa hänga ännu

längre innan de dog. Men Jesus gav själv upp andan. Han gav frivilligt sitt liv för våra synder. Aposteln Petrus skriver:

*Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade* (1 Petr. 2:24).

Jesus dog som vår ställföreträdare. Han var inte en martyr för sin uppfattning, som många tänker. Han straffades av Gud med korsets död för att vi skulle gå fria. Därför skriver profeten Jesaja:

*Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade* (Jes. 53:5).

Detta är nu fullbordat. Det stora försoningsverket är utfört av Jesus ensam.

**7. Fader, i dina händer lämnar jag min ande.** (Luk. 23:46).

Till sist överlämnar Jesus sin ande i Faderns händer. Han dör för att vi skall få evigt liv. Jesus hade undervisat sina lärjungar om detta:

*Jag säger er sanningen: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör bär det rik frukt* (Joh. 12:24).

Jesus hade tydligt sagt: *Människosonen måste lida*

*mycket och bli förkastad av de äldste och överstepräster och de skriftlärdar. Han måste bli dödad, och efter tre dagar uppstå igen* (Mark. 8:31).

Petrus hade då velat tillrättavisa Jesus och menat att han inte alls måste dö. Men Jesus sade: *Gå bort från mig, Satan! Dina tankar är inte Guds utan människors (v. 33).*

Jesu död var nödvändig för vår frälsning. Detta kan världen inte förstå. Djävulen vill att vi genom vår egen kraft och makt skall kunna erövra himmelen. Men det är falska tankar. Det enda som håller är Bibelns eget budskap: Jesus dog för våra synder, i vårt ställe. Vi kan inte på något sätt frälsa oss själva och inte ens medverka till vår frälsning. Gud ensam gör allt. Därför skriver aposteln:

*Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus* (Rom. 3:23f).

Amen.

## Gudstjänster

Vissa gudstjänster ställs in på grund av coronaviruset. Se kalendarium: [evluth.se](http://www.evluth.se)

Första söndagen efter påsk: Läs Tom Hardts predikan om bikten:

[http://www.evluth.se/predikningar/3\\_argang/1\\_e\\_pask.pdf](http://www.evluth.se/predikningar/3_argang/1_e_pask.pdf)

**Bibelkryss 19**

Ingen lösning till korsordet har hittills kommit in. Jag förlänger därför tiden till nästa torsdag, 23/4.

**Tal i Bibeln**

Para ihop följande femton kapitel i Bibeln med motsvarande rätta tal. Det aktuella talet går att hitta någonstans i kapitlet. Det gäller att leta rätt på talen så att det blir *ett* tal för varje kapitel. Det kan kanske även finnas tal på andra ställen i kapitlet som inte används i uppgiften.

**Kapitel:****Tal:**

1 Mos. 5	1
1 Mos. 7	3
1 Mos. 16	5
1 Mos. 23	6
1 Mos. 42	9
2 Mos. 35	31
5 Mos. 6	70
Dom. 7	86
Dom. 8	127
1 Sam. 17	153
2 Krön. 34	200
Ps. 3	300
Joh. 6	600
Joh. 21	969
Apg. 10	10000

Lösningar skickas till  
[sten.rydh@gmail.com](mailto:sten.rydh@gmail.com)  
 eller till 070 5412529

Om någon vill prenumerera på kyrkobladet "Korset och kronan":  
 skicka namn och mejladress till

[sten.rydh@gmail.com](mailto:sten.rydh@gmail.com)

Avanmälan sker till samma adress