

Korset och Kronan

Nr 36/2020

Jesus säger: Håll fast vid det du har så att ingen kommer och tar din krona (Upp. 3:11)

Kristen etik (12) Andens svärd

Vi har nu behandlat de viktigaste försvarsvapnen i den kristnes andliga kamp. Några viktiga saker återstår dock ännu.

9. Svärdet, vårt vapen

Den kristne soldaten måste också ha ett anfallsvapen. Han skall kunna jaga bort fienden och vinna seger. Den romerske soldaten hade ett kort svärd och även en liten, skarp dolk. Det var vapen som användes i närstriden när fienden kommit alldeles inpå kroppen. Då gällde det liv och död.

Paulus säger att vi som kristna soldater skall ta

Kyrkblad för S:t Martins och S:t Petri församlingar, Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Sverige. Red. Sten Rydh.
Nr 36, 20 november 2020.



Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft (1 Kor. 1:18)

Andens svärd som är Guds ord. Ingenting kan vara viktigare. När Jesus själv frestades och anfölls av Satan bemötte han honom med bibelordet. Så skall också vi göra. Djävulen har också ett svärd. Det är hans många anklagelser mot oss kristna. Genom lagens ord vill han visa att vi är förlorade eftersom Gud skall döma alla människor med sin stränga lag. Om vi då inte har något försvarsvapen mot dessa anklagelser är vi förlorade. Djävulens mål är att utsläcka vår tro och föra oss in i den andliga döden.

Men om vi har tagit *Andens svärd* kan vi lyfta fram evangeliets ord och så slå den onde fiendens svärd ur hans hand. Inför budskapet om att Jesus Kristus har burit hela världens synd



Den gode herden leder sina får (Joh. 10)

och uppstått från de döda måste djävulen fly.

Genom *Andens svärd* bryter en kristen också ner alla villoläror som vill förföra och skada oss. Paulus skriver: ”*Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna*” (Ef. 6:12).

Och på ett annat ställe skriver han: *Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud* (2 Kor. 10:4f).

Dessa falska och farliga tankebyggnader kommer från djävulen. Han intalar världens människor en massa lögnar om Gud och hans ord. Och människan vill så gärna lyssna på dessa

lögner, som tilltalar vår fallna natur. Så vill t.ex. djävulen att den kristna kyrkan skall framträda med jordisk makt och härlighet och märkliga under. Han skickar sin Antikrist, den värste motståndaren, som tar sitt säte mitt i Guds tempel. Denne är en till synes from och mäktig kyrkoledare, som vill ena alla kristna. Men samtidigt blandar han in lögner i sitt budskap. Den värsta lögnen är att han vänder sig mot den bibliska läran om att vi blir rättfärdiggjorda genom tron allena utan alla våra egna gärningar, endast genom tron på Kristus och hans verk. Detta kan Antikrist inte gå med på.

Från och med Luthers framträdande har Antikrist avslöjats som den romerske påven och hans kyrka. Alla tecken hos Paulus om detta stämmer väl (2 Tess. 2:1ff). Påven och hans kyrka förvanskar själva evangeliet och gör det till en gärningslära. Han gör anspråk på att vara Kristi ställföreträdare på jorden och han sätter den kyrkliga traditionen vid sidan av Skriften. Men Bibeln lär att det är Skriften allena, Skriften ensam, som skall vara normen för all kristen tro och lära.

Antikrists falska budskap lockar idag även många kristna i andra kyrkor. De faller för hans vackra tal om kristen enhet. När man

inte längre tror att Bibeln har en enda, klar och tydlig lära, inspirerad av den helige Ande, måste man finna någon annan grund för den kristna enheten. Många vänder sig då till påvedömet och enheten kring påvens ämbete.

Men Guds ord säger ingenting om att den kristna enheten skall finnas kring en viss person eller på en viss plats. Bibeln säger istället att enheten finns i den rätta, bibliska läran. Jesus gav befallningen:

Gå ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er (Matt. 28:19f).

Och Paulus skriver: *Gör allt ni kan för att bevara Andens enhet genom fridens band: en kropp och en Ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse, en Herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas Far, han som är över alla, genom alla och i alla (Ef. 4:3-6).*

Här ser vi tydligt att Andens enhet finns i Guds ord. När djävulen kommer med sin väldiga armé och anfäller oss på olika sätt skall vi därför lugnt bemöta honom med våra andliga vapen. Vi utsläcker hans brinnande pilar med trons sköld. Vi skyddar oss med frälsningens hjälm, trons sköld, rättfärdighetens pansar, sanningens bälte och evangeliets skor. Och så går vi till angrepp med

Andens svärd, Guds rena och klara ord. Aposteln lär att en rätt biblisk härförare både lär Guds ord rent och klart och vederlägger det falska. Paulus skriver: *Församlingsledaren (biskopen, prästen) ... ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord, så att han både kan uppmuntra med sund undervisning och tillrättavisa motståndarna (Tit. 1:9).*

10. Det hemliga vapnet

Finns det ytterligare något vapen vi skall använda? Ja, Paulus skriver:

Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden (Ef. 6:18). Bönen är de kristna hemliga vapen. Om en kristen inte använder bönen är han förlorad. Vi kan t.ex. se hur den lille David gick emot den väldige kämpe Goliat (1 Sam. 17). Han förtröstade inte på sin egen förmåga utan sade:

”Hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Alla som samlats här ska förstå att det inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är Herrens, och han ska ge er i vår hand” (v. 47).

Att David levde i bön och tillbedjan ser vi av alla hans underbara psalmer. Så skall också vi frimodigt använda hela Guds vapenrustning *under ständig åkallan och bön i den helige Ande*. Då ger oss Herren seger över alla våra andliga fiender.

Forts. i nästa nr