

# Korset och Kronan

Nr 35/2020

Jesus säger: Håll fast vid  
det du har så att ingen  
kommer och tar din krona  
(Upp. 3:11)

## Kristen etik (11) Guds vapenrustning

Vi har hittills talat om  
(1) härens ledare som är  
*Kristus*, (2) fienden som är  
*djävulen*, (3) *sanningens* bälte  
och (4) *rättfärdighetens*  
bröstpannar, (5) skorna som  
är *villigheten* till (eller av)  
*evangeliet* och (6) *trons* sköld.  
Det vi också särskilt  
behöver är:

### 7. Hjälm på huvudet

Den romerska soldat-  
hjälm hade ett brett  
nackstycke och järnsnibbar  
vid sidorna, försedda med  
gångjärn så att de kunde  
fällas ner. Grundtextens ord  
för hjälm betyder något man  
har runt huvudet, omkring  
huvudet. Huvudet är ju det

Kyrkblad för S:t Martins och S:t  
Petri församlingar, Evangelisk-Lutherska  
Kyrkan i Sverige. Red. Sten Rydh.  
Nr 35, 13 november 2020.



Ordet om korset är en  
dårskap för dem som går  
förlorade, men för oss som  
blir frälsta är det en Guds  
kraft (1 Kor. 1:18)

alla viktigaste i kroppen.  
Hjärnan styr alla andra  
organ. I Bibeln kallas också  
Kristus själv huvudet för  
församlingen. Utan huvud  
måste kroppen dö. Huvudet  
måste särskilt skyddas.

Den andliga hjälm som  
skall skydda kroppen hos  
den kristne är *frälsningen*.  
”*Ta emot frälsningens hjälm*”,  
skriver Paulus. Här betonas  
särskilt att frälsningen är *en  
gåva*, något vi *tar emot*.  
Frälsning betyder räddning,  
att vi blir räddade och  
befriade från djävulen och  
hans välde. Det kan bara  
ske genom evangelium,  
budskapet om vad Jesus har  
gjort för oss när han dog  
för alla våra synder.

Att frälsningen är en fri  
gåva betonar Paulus  
tidigare i samma brev:

*Av nåden är ni frälsta genom  
tron, inte av er själva. Guds gåva*



Den gode herden  
leder sina får (Joh. 10)

*är det, inte på grund av  
gärningar för att ingen ska  
berömma sig (Ef. 2:8f).*

Vi blir alltså frälsta  
genom tron. I ordet och  
sakramenten ger Gud oss  
frälsningens gåva. Det är en  
färdig gåva som finns där  
redan innan vi tror i kraft  
av Jesu död och uppstån-  
delse. Paulus säger ju här  
uttryckligen: *Guds gåva är  
det, inte av er själva*. Man kan  
jämföra med en present  
man får, vackert inslagen i  
omslagspapper. Är det då  
mitt mottagande som på-  
verkar vad som finns i  
paketet? Naturligtvis inte!  
Ändå ligger det i vår natur  
att vi har så svårt att  
acceptera att *frälsningens  
gåva* ges oss helt färdig. Vi  
menar att det vi själva gör,  
vår egen kärlek och våra  
egna goda gärningar måste  
påverka frälsningen. Men

Bibeln säger: Nej! Gåvan, frälsningen är färdig och nu skänker Gud den åt oss syndare i ordet och sakramenten. Vi behöver endast ta emot gåvan, precis som vi behöver ta emot paketet, öppna det och använda innehållet.

När det gäller frälsningens gåva tar vi emot den genom tron. Tron är att vi förtröstar och litar på Gud, att vi tror att det underbara innehållet är Guds gåva till oss.

Gud säger i ordet att alla våra synder är förlättna genom att Jesus Kristus har lidit straffet på korset och genom att han fullkomligt har uppfyllt Guds lag i vårt ställe. Detta är den fullkomliga, färdiga gåvan. Gud ger oss frälsningen som en fri gåva, och vi tar emot den *genom tron allena*.

Nu ger Gud oss alla dessa skydd, hela denna rustning därför att han har sådan omsorg om oss. Han ger både *sanningens* bälte, *rättfärdighetens* pansar, *evangeliets* skor, *trons* sköld och *frälsningens* hjälm. Så blir vi fullkomligt skyddade mot djävulens alla angrepp.

I prövningar, svårigheter och anfäktelser behöver vi särskilt dessa skydd. Satan använder Guds egen lag för att anklaga oss. Han pekar på alla våra synder och på Guds vrede mot synden och menar och att vi måste bli fördömda. Han säger att

det inte finns någon frälsning för oss. Men djävulen är en lögnare. Gud försäkrar oss att vi redan nu har frälsningen genom tron.

Om vi då är beredda och dagligen klär oss i denna gudomliga rustning kan vi genom



Guds nåd stå emot djävulens alla listiga angrepp.

Men om en kristen försummar att använda rustningen får han det svårt i striden. Om han slutar att använda Guds ord och inte väpnar sig med sanningen, rättfärdigheten, evangelium, tron och frälsningen blir han ett lätt byte för fienden.

Frälsningens hjälm står också för det fasta hoppet om den slutliga frälsningen. ”Frälsningen är oss närmare nu än när vi kom till tro”, skriver aposteln (Rom. 13:11). Hela vårt kristna liv lever vi i tron, från dopet till fulländningen då vi dör i tron eller då Jesus kommer tillbaka. Därför uppmanar aposteln oss att inte somna in och löpa risk att avfalla:

*Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning (Rom. 13:12).*

Genom evangelium har vi redan här och nu ett fast löfte om syndernas förlåtelse och frälsning. Men så länge vi lever på jorden finns risken att vi somnar in och avfaller från tron och så går miste om frälsningen. Därför riktar Bibeln ständiga varningar till oss kristna så att vi skall vaka och bedja och flitigt bruka Guds ord och sakrament.

Om vikten av att studera Bibeln, lyssna på predikan och så bli bevarad i hoppet om den slutliga frälsningen skriver aposteln:

*Allt som har skrivits tidigare är skrivet till vår undervisning, för att vi ska bevara vårt hopp genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger (Rom. 15:4).*

Det betyder att hela Bibelns undervisning är till för oss, både GT och NT. Där ser vi hur Gud har hjälpt och bevarat sin församling i alla tider. Till stor uppbyggelse kan vi också läsa goda berättelser ur kyrkans historia som exempel på hur människor som litat på Bibeln har fått uppleva frälsning och tröst.

Hittills har vi bara talat om rustningen som försvar mot djävulens anfall. Men till Guds vapenrustning hör också att vi skall gå till angrepp mot den fientliga armén och vinna seger. Om detta stora och viktiga ämna handlar nästa del.

*Forts. i nästa nr.*