

# Korset och Kronan

Nr 33/2020

Jesus säger: Håll fast vid  
det du har så att ingen  
kommer och tar din krona  
(Upp. 3:11)

## Kristen etik (9) Guds vapenrustning

För att leva som kristna i världen behöver vi först och främst tron och den helige Andes gåva. Detta skänker Gud genom rättfärdiggörelsen. Han använder sig då av nådemedlen, ordet och sakramenten. När vi döps blir vi pånyttfödda och får den helige Ande. Genom läran och predikan, avlösningen och nattvarden styrker och uppehåller Gud vår tro. För att få kraft att leva ett kristet liv måste vi ständigt leva i vårt dop, hålla fast vid Guds ord, bedja, vaka och kämpa mot synden, djävulen, världen och vår egen onda natur.

Kyrkblad för S:t Martins och S:t Petri församlingar, Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Sverige. Red. Sten Rydh.  
Nr 33, 30 oktober 2020.



Ordet om korset är en  
dårskap för dem som går  
förlorade, men för oss som  
blir frälsta är det en Guds  
kraft (1 Kor. 1:18)

Aposteln Paulus använder bilden av en soldat för att visa hur vi ska leva och kämpa. Han skriver:

*Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod, utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt.*

*Stå alltså fasta, med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och Andens svärd,*



Den gode herden  
leder sina får (Joh. 10)

*som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i Anden (Ef. 6:10-18).*

Denna bild av en kristen soldat är till stor hjälp i vårt dagliga liv. Låt oss därför närmare betrakta följande punkter:

1. Härens ledare
2. Fienden
3. Bältet runt höfterna
4. Rustningens pansar
5. Skorna på fötterna
6. Skölden för kroppen
7. Hjälmen på huvudet
8. Svärdet, vårt vapen
9. Det hemliga vapnet
10. Målet för striden

För att var rätt utrustad behövs hela rustningen och en klar uppfattning om vad striden gäller. Som Jesus säger måste man först noga tänka igenom vad det är man ger sig in i:

*Vilken kung går ut i krig mot en annan kung utan att först sätta sig ner och tänka efter om han med tio tusen man kan möta den som kommer emot honom med tjugo tusen? (Luk. 14:31)*

## 1. Stridens ledare

Den som leder striden är ingen mindre än HERREN själv. Redan på syndafallets dag lovade han att Satan skulle besegras. Messias skulle en dag övervinna fienden. Det skedde när Kristus blev människa, led och dog för hela världens synd. När han uppstod var detta tecknet på att striden var vunnen. Det som sker nu är att HERREN samlar sin armé, som är den kristna kyrkan. Det är dessa som ska klä sig i Guds vapenrustning.

## 2. Fienden

Fienden är djävulen och hela hans anhang. Dessa onda andar är änglar som gjorde uppror mot Gud och nu har hela den ogudaktiga världen i sitt våld. Det står att djävulen *går omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka (1 Petr. 5:8)*. Satan blev visserligen fullständigt besegrad av Kristus, men fortfarande är hans makt stor över alla människor som är kvar i otro. Endast de människor som kommer till personlig tro på Kristus och hans seger är med i Guds armé. Därför står den andliga striden mellan *å ena sidan* djävulen, hela

hans anhang och otrons människor, och *å andra sidan* Kristus och hans kyrka, de som av hjärtat tror på honom.

Djävulen kan inte tåla att Kristus redan har besegrat honom och nu samlar sin armé till slutstriden innan det är dags för den yttersta domen, så djävulen skall få sitt straff i den brinnande elden. Därför använder han all sin list för att få de kristna soldaterna på fall och föra dem tillbaka till sitt onda rike.

För att detta inte ska ske uppmanar aposteln varje kristen att se till att han tar på sig *hela* Guds vapenrustning. Om någonting fattas i den kan det bli ödesdigert.

Den romerska armén på Jesu tid var mycket välordnad. En legion bestod av c:a 5000 man. Den var sedan indelad i kohorter på 480 man och dessa i sin tur i centurior på 80 soldater vardera.

Hären bestod framför allt av fotsoldater. De var likadant klädda. De hade ett kraftigt bälte med hängande skydd, kraftiga sandaler ordentligt fastsatta med remmar, ringbrynja runt bröstet, och en hjälm med brett nackstycke och järnsnibbar vid sidorna, försedda med gångjärn så att de kunde fällas ner. Skölden var oval och drygt en meter hög. Den vägde

närmare 10 kg. Svärdet var kort och användes i närstriden. Man hade också en liten, skarp dolk. Soldaterna bildade täta formationer sida vid sida och kämpade tätt samman mot fienden i det främsta ledet. Man hade också spjut med hullingar. Om ett spjut inte träffade fanns en anordning så att det blev obrukbart och inte kunde kastas tillbaka.

Dessutom fanns det bågskyttar med brinnande pilar, maskiner (ballistor) som sköt tyngre pilar och kastade stenar och ett kavalleri som främst användes för att förfölja fiender som flydde då de kunde dödas bakifrån.

Den romerska krigsföringen var mycket grym och romarna var kända för sin brutalitet och tapperhet.

Det är nu denna högst realistiska bild Paulus använder sig av. Som en romersk soldat skall den kristne kämpa mot sina andliga fiender.

## 3. Bältet runt höfterna

Det första soldaten gör är att spänna bältet ordentligt runt höfterna. Den romerske soldaten hade metallremсор fastsatta i läder runt kroppen. Fiendens spjut, pilar, svärd och dolkar måste effektivt hindras från att tränga igenom. Därför var kroppsskyddet så viktig.

Den kristne skall nu använda *sanningen* som bälte. Sanningen måste komma från Kristus, som är *vägen, sanningen och livet* (Joh. 14:6). Den måste också komma från *Guds ord, som är sanning* (Joh. 17:17). Den kristnes liv måste helt präglas av sanning. Den som ljuger eller håller sig till lögnaktiga påståenden och falsk lära är som en soldat med hål i sitt bältesskydd.

*Du ska inte bära falskt vittnesbörd*, säger Guds bud. Att i allt hålla sig till sanningen är grundläggande i hela vårt kristna liv. Dit hör också att vi inte skryter om oss själva eller nedvärderar andra genom skvaller.

Jesus lär oss att vårt tal skall vara tydligt och klart: *"Ert ord ska vara 'ja' eller 'nej'". Allt därutöver kommer från den onde*" (Matt. 5:37). Vi skall säga ifrån och bekänna vad som är sant och riktigt men ta avstånd från det som är felaktigt och oriktigt även om detta kan kosta på och göra att människor blir förargade och hånfulla.

Vi minns hur de kristna makarna Ananias och Safira inför apostlarna ljög om sin husförsäljning. På en direkt fråga svarade Safira med en lögn. *Petrus frågade henne: "Säg mig, sålde ni marken för det beloppet?" Hon svarade: "Ja, för det beloppet." Då sade Petrus till henne: "Varför kom ni överens*

*om att fresta Herrens Ande? Se, de som har begravt din man står vid dörren, och de ska bära bort dig också." Och plötsligt föll hon död ner vid hans fötter (Apg 5:8ff).*

Om en kristen har ljugit måste han bekänna det, först och främst för Gud men också för de medmänniskor han har skadat. Sedan skall han också kämpa mot denna synd i sitt liv och med den helige Andes hjälp hålla fast vid sanningen.

#### 4. Rustningens pansar

Soldatens ringbrynja gick runt överkroppen och vägde 10-15 kg. Den skyddade framför allt de livsviktiga organen hjärta och lungor m.m. I vår tid motsvaras den av en skottsäker väst. Detta skydd kallar Paulus *rättfärdighetens pansar*.

Sanning och rättfärdighet hör nära samman. Båda kommer från Gud. HERREN kallas i Bibeln för *"vår rättfärdighet"* (Jer. 23:6). Först och främst är det Guds rättfärdighet som ges oss som en gåva genom tron. I rättfärdiggörelsen blir vi iklädda Kristi rättfärdighet. Gud förklarar oss frikända i sin dom på grund av att Jesus har lidit straffet och uppfyllt lagen i vårt ställe. Utan denna rättfärdighet kan vi inte vara kristna.

Den kristne skall sedan också leva ett rättfärdigt liv.

Han skall inte tänka på att få så många egna fördelar som möjligt. Då kommer egoismen att kväva hans kristna liv. Han skall istället först och främst fråga efter vad Gud vill med hans liv.

Detta sker genom ordet och bönen. När en kristen studerar Bibeln, lyssnar på predikan och går till den heliga nattvarden och ber innerligt till Gud kommer Gud att leda honom i helgelse och rättfärdighet.

Till rättfärdigheten hör att följa det som är rätt. Det gäller både läran och livet. Syndens väg däremot leder till ett liv i orättfärdighet. Den rätta vägen är den smala vägen, som Jesus talar om, den väg som leder till himmelen. Det är den väg där man klart säger nej till all synd och villfarelse men ja till Gud och hans ord.

När Josef lockades till synd av Potifars hustru svarade han: *"Hur skulle jag då kunna göra något så ont och synda mot Gud? Och fast hon talade så till Josef dag efter dag, lyssnade han inte på henne."* (1 Mos. 39:9f).

Detta ledde till att Josef hamnade i fängelse. Men Gud upphöjde honom när han handlade rättfärdigt. Så skyddar Gud oss varje dag med rättfärdighetens pansar: *"Han älskar rättfärdighet och rätt, jorden är full av Herrens nåd"* (Ps. 33:5).

*Forts. i nästa nr*