

# Korset och Kronan

Nr 1/2020

Jesus säger: Håll fast vid det du har så att ingen kommer och tar din krona (Upp. 3:11)

## Jungfru Marie Bebådelsedag

Mitt i fastans allvar och mitt under coronavirusets bekymmer bryter så plötsligt en stor glädjedag in! Just vid denna tid på året hände det underbara att ängeln Gabriel kom till jungfru Maria och lovade henne att hon skulle bli havande och föda en son.

Ängeln sade: "Gläd dig, du som fått nåd! Herren är med dig. ... Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut" (Luk. 1:28ff).

Det står att detta skedde i



Ordet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft (1 Kor. 1:18)



Den gode herden leder sina får (Joh. 10)

sjätte månaden (v. 26). Detta syftar inte på kalenderårets månad nr 6 utan på att det nu var den sjätte månaden sedan Marias släkting Elisabeth hade blivit gravid. Också Elisabeth hade ju fått ett löfte från en Guds ängel när hennes man, prästen Sakarias, tjänstgjorde i templet (v. 5ff). Barnet skulle få namnet Johannes och han skulle bli uppfylld av den Helige Ande redan i moderlivet (v. 15).

När nu Maria fått löftet om att föda Kristus, Guds Son, gick hon till Elisabeth (v. 39). Och när Maria kom in och Elisabeth hörde Marias hälsning spratt barnet till i hennes mage. Det var lille Johannes som full av den Helige Ande hälsade på sin Frälsare, Jesus Kristus. Detta var alltså ett stort Guds under.

Elisabeth sade: "När ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse" (v. 44f).

Ordet om att Frälsaren skulle födas av en jungfru var inte nytt. Gud hade genom profeten Jesaja lovat detta många hundra år tidigare. Genom den Helige Andes inspiration hade Jesaja profeterat:

"Därför ska Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel (vilket betyder Gud med oss; Jes. 7:14). Moderna teologer säger att det hebreiska ordet "almah" inte kan betyda jungfru, men detta är fel. Ordet används bara om unga kvinnor som är jungfrur, även om hebreiskan också har ett annat ord som betyder detsamma.

Vi kan vara vissa om att det Gud lovade Jesaja och hela mänskligheten nu gick i fullbordan. Därför firar vi Marie bebådelsedag.

Tre månader därefter föddes så Johannes döparen (vid midsommartid) och efter ytterligare sex månader föddes

vår Frälsare, Jesus Kristus (på juldagen). Så har den heliga frälsningshistorien orsakat dessa högtidsdagar: Marie bebådelse (25/3), Johannes döparens födelse (25/6), den dag då Johannes bebådades (25/9) och Kristi födelse (25/12). Datumerna är förstås inte exakta.

Men i Nya Testamentet är firandet av alla högtidsdagar en fri sak. Kyrkoårets sön- och helgdagar är till för att vi i god ordning skall samlas kring Guds ord och sakrament. Det kan ske vilken dag som helst, och vi skall vara ivriga att varje dag samlas till bön och bibelläsning.

När det nu är svåra infektionstider är det inte fel att en tid göra uppehåll i våra offentliga gudstjänster, särskilt för att inte i onödan utsätta personer i riskgrupperna för smitta. Låt oss flitigt ropa till Herren om att denna plåga snart skall gå över. Men om den inte gör det skall vi visa tålmod och ödmjukhet.

Gud låter ibland svåra straff gå över världen på grund av mänsklighetens svåra synd. Som kristna skall vi ta detta som en prövning som manar oss till bön om daglig förlåtelse och förtrösta på nåden i Kristus. Han har dött för hela mänsklighetens synd och han vill att alla skall vända sig till Honom.

Låt oss då särskilt tänka på ordet ”För Gud är ingenting omöjligt” (Luk. 1:37).

Amen.

## Bön

O Gud, som av din blotta nåd och barmhärtighet lät din ende Son, oss till salighet, födas här på jorden, som ängeln bebådade, giv oss, o himmelske

Fader, att vi må vara tacksamma för din välgärning och alltid älska din heliga vilja. Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

## Söndagens predikan

De som är friska och inte tillhör riskgrupperna har möjlighet att delta i Konkordiekyrkans högmässa på söndag den 22/3 då Jakob Fjellander predikar.

De som stannar hemma rekommenderas att läsa Tom Hardts predikan den 3:e årgången över texten Luk. 1:46-55. Se hemsidan [evluth.se](http://evluth.se)

## För barn och ungdom

Fem ord har kommit i oordning. Kan du flytta om bokstäverna så att orden blir riktiga? För varje ord finns en ledtråd.

1. En profet i Gamla Testamentet.

ABCHUKKA

2. En bok i Gamla Testamentet.

BRAKONOMED

3. En sjö där Jesus brukade vara.

RETESNAGE

4. Ett viktigt ord i kristendomen.

SNÄRFLING

5. Ett berg som omtalas i början av apostlagärningarna.

TREBEVILOG

Om du hittar ett eller flera av orden kan du mejla eller sms-a svaret till mig:

[sten.rydh@gmail.com](mailto:sten.rydh@gmail.com)

0705412529

## Berättelsen om Elia

Efter Davids och Salomos tid kom det heliga landet att delas i två delar, nordriket Israel och sydriket Juda. I nordriket uppträdde en mycket ond och ogudaktig kung som hette Ahab. Hans fru var också förskräcklig och ville att alla Guds profeter skulle dödas.

Gud hade kallat profeten Elia att predika mot synden och ogudaktigheten. Elia bad till Gud, som gjorde så att det inte regnade på mycket lång tid. Detta var ett straff för kungens och folkets synd. I den svåra hungersnöden som uppstod lät Gud Elia få vatten ur en liten bäck och mat som korparna förde till honom. Sedan sände Gud honom till en änka i staden Sarepta. Hon hade en pojke. De hade ingen mat och höll på att svälta ihjäl. Men hon hade lite mjöl och olja kvar.

”Gå hem och gör i ordning en måltid åt oss”, sa Elia till henne. För Herren säger att mjölet och oljan inte ska ta slut!” Kvinnan trodde på Guds ord och gjorde som Elia sa. Och så skedde undret att de alla tre kunde äta och bli mätta varje dag under lång tid.

Men så blev sonen sjuk och kunde inte andas. Han dog, och Elia bar upp honom på andra våningen och la honom i en säng där. Så bad han till Gud: ”Herre min Gud, skulle du göra så illa mot denna änka som jag bor hos, att hennes son dör?”

Herren hörde Elias bön, och pojken fick liv igen. Elia gav honom åt hans mor och sa: ”Se, din son lever.” Då sa kvinnan till Elia: ”Nu vet jag att du är en gudsman och att Herrens ord i din mun är sanning” (1 Kungaboken 17).