

Barnens Bibel Bilaga nr 1



Jesus är den gode herden. Han älskar sina får och leder oss på den rätta vägen till himlen.

Barnens Bibel Bilaga

Då och då kommer en bilaga till kyrkobladet "Korset och kronan". Den riktar sig både till yngre och äldre barn och ungdomar. Det kommer att bli någon berättelse ur Bibeln för de yngre som en förälder kan läsa för dem och lite mera av biblisk undervisning för de äldre.

För de yngre

1. Skapelsen (1 Mos. 1-2)

Bibeln är en bok som berättar om Jesus Kristus. Han är vår Herre och han älskar alla barn. Idag ska vi tala om hur Gud skapade hela världen. Allt möjligt runtomkring oss har Gud gjort, både blommor och träd, djur och människor.

För länge, länge sen skapade Gud allting. Det var flera tusen år sedan. Först fanns bara Gud, alldeles ensam. Men han ville göra något riktigt vackert. Då bestämde han sig för att göra hela världen. Eftersom han är Gud kunde han göra precis vad som helst.

Den första dagen var en söndag. Då gjorde Gud hela jordklotet. Han lät en massa vatten komma överallt. Gud var ensam där tillsammans med allt vatten. Men det var fortfarande alldeles mörkt och kallt. Då sa Gud: Jag vill att det ska bli ljust! Och då kom det plötsligt ett fint ljus som var så vackert. Gud kallade ljuset för dag och mörkret för natt. Och så var det slut på den allra första dagen.

Sedan kom den andra dagen. Det var en måndag. Gud ville inte ha vatten överallt. Därför gjorde han himlen som vi kan se. Den var alldeles blå och mycket fin, som ett tak över allting. Under himlen fanns vattnet på sin plats. Men det fanns inget annat, bara himmel och vatten. Så var det slut på den andra dagen.

Sedan kom den tredje dagen. Det var en tisdag. Gud ville inte bara ha vatten utan lite land som man kan stå på också. Därför lät Gud vattnet vara på ett ställe och torr mark på ett annat ställe. Vattnet kallade Gud för hav och det torra kallade han jord. Gud tittade noga och såg att det var mycket fint. Men han tyckte att det fattades något på marken. Kan du gissa vad det var? ... Jo, Gud ville att det skulle vara något med grön färg. Så skapade han

gräs, blommor och träd lite överallt. Det var björkar, granar och tallar. Det var rosor och blåklockor och liljor. Och det var växter som man kunde mala till mjöl och göra bröd av. Det fanns också härliga apelsiner, äpplen, päron och körsbär. Gud tittade noga på allting, och han var mycket nöjd.

Visst var det bra att Gud gjorde så många olika saker på jorden! Så var det slut på den tredje dagen.

Nu kom den fjärde dagen. Det var en onsdag. Gud tyckte nog att det var lite tomt på himlen. Det första ljuset var ganska svagt. Det behövdes ett riktigt stort ljus som också kunde göra jorden varm. Då skapade Gud solen! Den lyste så fint hela dagen. Sedan skapade han månen som lyste på natten och alla stjärnorna. Nu var också himlen jättevacker! När solen gick ner var det slut på den fjärde dagen.

Så kom den femte dagen. Det var en torsdag. Gud tyckte att det var för tomt i vattnet och i luften. Då gjorde han en massa fiskar och andra djur som kunde leva i vattnet. Han gjorde jättestora valar, hajar, gäddor, abborrar och småfiskar. De minst var så små att man nästan inte kunde se dem.

Sedan gjorde Gud fåglarna i

BBB

Barnens Bibel Bilaga
till Korset och Kronan
Red. Sten Rydh
Nr 1, 2020-12-11

luften. Han gjorde små vackra blåmesar, talgoxar och flugsnappare men också jättestora örnar, vita svanar och färgglada papegojor. En del fåglar kunde sjunga mycket vackert som näktergalen medan andra kraxade som kråkorna.

Gud gav alla djuren sin välsignelse så att de också kunde få små fina ungar. Fåglarna gjorde bo och la sina ägg där och sedan kom det fram små söta fågelungar. Och fiskarna fick små yngel som växte och blev stora. Så var det slut på den femte dagen.

Nu kom den sjätte dagen. Det var en fredag. Då hade Gud mycket viktiga saker att göra. Först ville han ha lite mera liv på jorden bland träd och buskar. Då skapade Gud alla möjliga djur som skulle leva på land. Han skapade små myror och gräshoppor, kaniner och katter, hundar, hästar och kor. Han skapade också vilda och farliga djur som tigrar, lejon och jättestora elefanter. Gud välsignade också alla djuren så att de kunde få ungar.

Nu var skapelsen nästan färdig. Men det allra finaste hade Gud sparat till sist. Kan du gissa vad det var? ...

Jo, det var människan! Gud tog lite lera från marken och gjorde en fin människa med huvud och kropp, armar och ben, händer och fötter. Och i ansiktet gjorde han ögon, näsa, mun och tänder. Och så satte han dit öron och hår, ja, allting vi har. Men människan låg alldeles stilla utan att kunna röra sig. Då blåste Gud in sin ande i människans näsa och då blev människan levande och började röra på sig! Gud kallade honom Adam.

Men Gud såg att Adam var så ensam. Han behövde en fru.

Då tog Gud en liten bit av Adams kropp nära hjärtat och byggde en fru åt honom. Hon fick heta Eva. Det var de första människorna på jorden. Och Gud välsignade dem så att de kunde få barn, och snart hade det blivit många människor på jorden. Så var det äntligen slut på den sjätte dagen.

Nu var allting färdigt. Den sjunde dagen var en lördag. Då vilade Gud. Han såg på allting han hade gjort och var mycket nöjd. Han bestämde att människorna också skulle få vila så att de skulle få tid att läsa Bibeln och be till Gud och tacka honom för allt underbart han hade gjort när han skapade hela världen.

Sång:

Tack Gud att du skapat allt
på sex dar som du befallt
ljuset, himlen,
jordens grönska,
sol och måne,
fiskar fåglar
djuren på land
och sist - det märk!
män'skan som kronan
på ditt verk (S.R.)

För de äldre

Skapelseberättelsen finns i Bibelns första två kapitel. Ingen annan än Gud själv vet hur skapelsen har gått till. Ingen människa var ju med från början. Vetenskapen kan inte heller med sina metoder veta vad som hände. En del tror att allt har utvecklats av sig självt utan någon skapelse av Gud. Det kallas utvecklingsläran eller evolutionismen. Andra vetenskapsmän tror på Gud och tänker att en så fin skapelse kan inte ha uppstått av sig självt utan Gud.

De som är kristna tror att Gud har berättat för de första människorna hur skapelsen gick till och att de sedan har fört berättelsen vidare till sina barn, barnbarn och efterkommande. Senare har profeten Mose skrivit ner allting under ledning av Guds helige Ande.

Moseböckerna

På Moses tid levde Israels folk i Egypten under lång tid. Först hade de det mycket bra där, men så småningom kom det en elak Farao som plågade Israels folk med jättehårt arbete och grymma metoder. Om de inte arbetade tillräckligt fort blev de straffade med piskor. Men Gud lät tio svåra plågor komma över Egypten och till sist släppte Farao folket.

När Israels folk lämnade Egypten ångrade Farao att han hade släppt dem och kom jagande med många soldater, hästar och vagnar. Men Gud räddade folket genom att han lät en stark vind blåsa över vattnet så att havsbotten blev torr. Så kunde Israels folk gå över Röda havet eller Sävhavet som det kallas i Bibeln. När Farao förföljde dem ut på havsbotten lät Gud vattnet komma tillbaka så att Farao och hans här drunknade. Så blev Israels folk räddat och kunde så småningom komma tillbaka till sitt eget land där de hade varit tidigare.

Mose ledde folket i 40 år. Gud lät Mose komma upp på Sinai berg där han fick de tio budorden (Tio Guds Bud). Så skrev också Mose ner de fem Moseböckerna, som är den första delen av Gamla Testamentet (GT).

Mer om detta i kommande nummer av Barnens Bibel Bilaga, BBB.