

Livets väg

nr 31

Jesus sa: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh. 14:6).



Livets väg – register

Kyrkobladet ”Livets väg” har nu utkommit sedan november 2021. Det finns kanske artiklar som du vill läsa om igen eller sådana som du inte alls har läst.

För att göra det lättare att hitta kommer här *ett register*. Det är uppdelat i två avdelningar. Först kommer kyrkobladen i nummerordning med innehållet sammanfattat och sedan ett register uppdelat efter artiklarnas ämnen. Kyrkobladen finner man på kyrkans hemsida. Sök på

<https://www.evlu.th.se/predikningar.html#stenrydh-lv>

Ett *Lutherord* om Jesu namn följer till sist efter båda registren.

Del 1. Innehåll enligt kyrkbladens nummer

1. Första advent, konfirmation, info om kyrkan
2. Konfirmationstal (Simon Rydh), Ur Luthers lilla katekes, bild på Simon o Sten.
3. Några betraktelser av Luther
4. Julkryss
5. Julens evangelium (ur Luthers kyrkopostilla)
6. Bön inför det nya året, Önskingar (Fil. 4:6).
7. Frågelåda: Om corona och vaccination. Betraktelse av Luther (1 Petr.)

8. Vad är kyrkan?
9. Kyrkodagar i Finnåker i sommar. Om kyrkan (forts. fr. nr 8)
10. Frågelåda: Om dödshjälp (eutanas). Vägen genom Bibeln, inledning.
11. Vägen genom Bibeln [VgB] (1): Om första Mosebok (Genesis).
12. Frågelåda: Om evolutionismen (utvecklingsläran).
13. VgB 2: Löftet till Adam o Eva, Noa, Abraham.
14. VgB 3: Löftena till Abraham
15. VgB 4: Abrahams släkt, släkttavla, Isak och Jakob.
16. VgB 5: Josef, Benjamin, brödernas resor, Josef som förebild för Kristus,
17. VgB 6: Slutet av första Mosebok. Jakobs välsignelse.
18. Frågelåda: Om kriget
19. Påskbetraktelser
20. Frågelåda: Angående krigstjänst, fortsättning från nr 18. Den kristne yrkesmilitären.
21. Om Polykarpus martyrium.
22. VgB 7: Översikt över Exodus (Andra Mosebok).
23. VgB 8: Slaveriet i Egypten, räddningen genom Mose, något om kronologin, Mose underbara räddning.
24. VgB 9: Slaveriet i Egypten och Guds räddning genom Mose, forts. Gud kallar Mose.
25. VgB 10: Guds räddning genom Mose, forts. Om Gudsnamnet. De tio plågorna.

Livets väg

Evangeliskt-lutherskt kyrkblad

Nr 31, 9 sept 2022

Red. kyrkoherde Sten Rydh

26. Om det kristna livet. Hafenreffers råd. Bön, meditation, frestelse.

27. Samvetet (del 1), David och samvetet

28. Beträktelse av Luther (1 Kor. 16:13). Om dagens politik och Skriften. Om det världsliga regementet (ur bekännelsen, Apologin art. 16)

29. Samvetet (del 2), bibelställen

30. Samvetet (del 3), dåligt och gott samvete

31. Register nr 1-31, Lutherord

Del 2. Ämnen i bokstavsordning

Bibeln (Vägen genom Bibeln)

11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 25

1 Mosebok:

11, 13, 14, 15, 16, 17

2 Mosebok:

22, 23, 24, 25

Bönen

1, 6, 26

Corona, vaccination

7

Det kristna livet

26

Dödshjälp

10

Frågelåda:

6, 7, 10, 12, 18, 20

Hafenreffers råd

26

Konfirmation

1, 2

Korsord

4

Kriget

18, 20

Kyrkan

8

Kyrkodagar

9

Lidande, martyrium

21

Luther

3, 5, 7, 28, 31

Påskbetraktelse

19

Samvetet

27, 29, 30

Skapelsen, evolutionen

12

Avslutande ord av Luther:

”Egentligen vet jag ingenting annat om Jesus Kristus än hans namn, eftersom jag varken har hört eller sett honom kroppsligen. Ändå har jag, Gud vare lov, lärt mig så mycket om honom i Skriften, att jag kan vara helt nöjd med det. Jag begär därför varken att höra eller se honom kroppsligen.

Dessutom har jag genom detta namn fått tröst i min största förskräckelse och i känsla av syndens börda. I fruktan och ångest för döden och i förföljelser från den falska och onda världens sida har jag ofta upplevt och känt den gudomliga kraften som detta namn har gett mig, trots att jag varit övergiven av hela världen. Jag har upplevt Jesu namns makt att rycka mig ur dödens käftar. Det har gjort mig levande igen och tröstat mig i den största förtvivlan. I synnerhet skedde detta på riksdagen i Augsburg år 1530.”

(Ur *Trösteord i Livets Strid*, Lund 1922, sid 48. Texten är varsamt bearbetad av mig.)

Under riksdagen i Augsburg fick Luther inte närvara då han var satt i rikets akt och levde under dödshot. Han bekymrade sig över om de evangeliska då skulle våga bekänna sanningen rent och klart inför kejsaren och påvekyrkans motståndare. Men Gud gav dem nåd att läsa upp den Augsburgska bekännelsen och hålla fast vid den, vilket gjorde Luther mycket glad och tacksam mot Gud.